

**Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλ/κων Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ)** εκπροσωπεί ένα κλάδο που είναι ο πλέον εύρωστος της Βιομηχανίας Τροφίμων (από κάθε άποψη) και ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία μας γενικότερα αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας ειδικότερα.

Οι μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης όμως που γνώρισε μέχρι πριν από μερικά χρόνια τουλάχιστον στην εσωτερική αγορά έπαψαν να υπάρχουν και στην θέση τους έχει έρθει μια σαφής και συνεχής ύφεση, απόρροια κυρίως της κακής εικόνας της οικονομίας της χώρας αλλά και της υπογεννητικότητας που δεν έχει μόνο οικονομικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα.

Έτσι έχει διαφανεί ότι η μόνη διέξοδος για την ισοστάθμιση των απωλειών από την συνεχώς συρρικνούμενη εγχώρια αγορά είναι οι εξαγωγές. Δυστυχώς όμως ενώ οι δείκτες που αφορούν τους όγκους των εξαγωγών έχουν θετικό πρόσημο, η κερδοφορία που φέρουν δεν είναι τουλάχιστον αναλογική. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εξαγωγές κατά κανόνα δεν χαρακτηρίζονται από την κατάκτηση ιδιαίτερα υψηλών τιμών αλλά από την ανάγκη πώλησης με αποτέλεσμα να προσπαθούν να ανταγωνίζονται (σε επίπεδο τιμής) τα τοπικά Ευρωπαϊκά (κυρίως) η και παγκόσμια προϊόντα.

Όταν μιλάμε για εξαγωγές στα γαλ/κα μας προϊόντα αναφερόμαστε κυρίως στην **φέτα** και το γιαούρτι. Οι εξαγωγές όμως σε μια αγορά που η προστιθέμενη αξία δεν είναι το χαρακτηριστικό της, δεν είναι ότι καλλίτερο. Δυστυχώς αυτό το απαράδεκτο από κάθε πλευρά γεγονός το υπονομεύσαμε εμείς ως χώρα και κυρίως οι κυβερνήσεις της, εδώ και πολλά χρόνια. Το αποκορύφωμα βέβαια υπήρξε πέρυσι με την εξευτελιστική για την χώρα μας υπογραφή από την επίσημη πολιτεία των συμφωνιών της ΕΕ με την Νότιο Αφρική, τον Καναδά, το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη κτλ. όπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεχθήκαμε να εξαιρεθεί η φέτα από την κατοχύρωση που απολαμβάνουν όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά τυριά ΠΟΠ. Αν δεν είναι αυτό εθνική προδοσία, τότε τι είναι;! Με το **ελληνικό γιαούρτι** η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Αφήσαμε ορισμένους ξένους απατεώνες παρασκευαστές γιαουρτιού (σήμερα είναι σχεδόν όλοι!) να καπηλευθούν το όνομα «ελληνικό γιαούρτι» σε προϊόντα που παρασκευάζονται εκτός Ελλάδος! Σε μια τόσο κατάφορη παράβαση του Ευρωπαϊκού δικαίου η Ελλάδα δεν προσπάθησε καν να διεκδικήσει το αυτονόητο δικαίωμα της. Αποτέλεσμα σήμερα το εκτός Ελλάδας παρασκευαζόμενο γιαούρτι να βαφτίζεται ελληνικό και χώρες όπως η Τσεχία να έχουν εκδώσει εθνική νομοθεσία που κατοχυρώνει την παράνομη και παραπλανητική αυτή «βάπτιση»!

Ο ΣΕΒΓΑΠ σε όλα τα παραπάνω ανήκουστα, αντέδρασε προς κάθε κατεύθυνση, τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό πεδίο και θα συνεχίσει να πολεμά στιδήποτε και οποιονδήποτε συνέβαλε ή συμβάλλει στην αφαίρεση των δικαιωμάτων των προϊόντων μας. Όμως διαπίστωσε ότι ο άνισος αυτός πόλεμος θα πάρει πολλά χρόνια και ότι η κατοχύρωση και η προστασία τέτοιων προϊόντων όπως η φέτα και το γιαούρτι μπορεί να διασφαλισθεί μόνο μέσα από μια δυνατή Διεπαγγελματική τους Οργάνωση. Έτσι πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για την δημιουργία (κατ' αρχήν) **Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας** σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις και συλλόγους κτηνοτρόφων και πολύ σύντομα

αυτή η Οργάνωση θα πάρει σάρκα και οστά. Η ορθή λειτουργία της μπορεί να δώσει τεράστια αναπτυξιακή δύναμη στο εθνικό μας αυτό προϊόν.

Ο ΣΕΒΓΑΠ σε αντίθεση με τις στενόμυαλες και κοντόφθαλμες κρατικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, πιστεύει ότι η ανάπτυξη στον κλάδο (και μάλιστα σημαντική) θα έρθει μόνο από την εξωστρέφεια μέσα από συστηματικές προσπάθειες ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας των επαγώγιμων προϊόντων και της απόλυτης κατοχύρωσης της ταυτότητας τους. Έτσι και οτιδήποτε στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι σύμμαχος και αρωγός.

\*\*\*\*\*